



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 2-2-2014

**Chúa nhật 4 Thường niên
Lễ Nến – Dâng Chúa Giêsu
vào Đền Thánh**

Năm A

Ánh sáng và vinh quang

LỜI CHỨA: Lc 2, 22-40

Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa”, và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Và này đây, tại Giêrusalem, có một người tên là Simêon. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ítraen, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Kitô của Đức Chúa. Được Thần Khí dẫn dắt, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hai Nhi Giêsu đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người, thì ông ẵm lấy Hai Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:

Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ítraen Dân Ngài.

(xem tiếp trang 2)

**Thư chúc Tết của Ban Thường vụ
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam**

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
BAN THƯỜNG VỤ

Kính gửi: Toàn thể Cộng đồng Dân Chúa Việt Nam

Anh chị em rất thân mến,

Chúng ta sắp cử hành những ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, những ngày tràn ngập niềm vui khi mọi người được đoàn tụ và quây quần bên nhau trong bầu khí gia đình ấm áp, những ngày chứa chan hi vọng khi hướng đến một năm mới với những lời cầu chúc tốt đẹp nhất.

Với người Kitô hữu, niềm vui và hi vọng ấy càng lớn lao hơn vì đã trở thành niềm vui Phúc âm và hi vọng vào Chúa. Thật vậy, Ngôi Lời đã đến làm người và hằng ở mãi giữa chúng ta để biến đổi phận nghèo của chúng ta: “Người vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có” (2Cr 8,9). Vì thế, như lời Đức thánh cha Phanxicô nhắc nhở, niềm vui của người Kitô hữu không phát xuất từ chỗ có nhiều của cải vật chất hay quyền lực thế gian, nhưng bởi vì Thiên Chúa là Cha đã yêu thương chúng ta, đến độ nơi Đức Kitô, Thiên Chúa đã tự ý trở nên nghèo khó, tự hạ thành một người giữa loài người, nên gần gũi với chúng ta, tự hóa mình ra không để nên giống chúng ta (x. Pl 2,7)¹ và cứu độ chúng ta.

Như thế, sự giàu có và thịnh vượng mà chúng ta khát mong là chính sự giàu có của Thiên Chúa giàu Lòng Thương Xót. Cũng vì thế, theo gương của Đức Kitô là Chúa và là Thầy chí thánh, người Kitô hữu được mời gọi quan tâm đến những anh chị em đồng bào, đồng loại đang đau khổ về vật chất lẫn luân lý và tâm linh.

Cách đặc biệt, trong những ngày Xuân đoàn tụ vui vầy này và trong tinh thần Năm Tân Phúc-Âm-hóa Gia Đình, chúng ta được mời gọi hãy quan tâm chia sẻ, mang lấy, và xoa dịu những nỗi đau này của anh chị em đang sống quanh ta, nhất là những người còn xa quê hay biệt xứ, để Tin Vui Phúc âm đến với mọi người mọi nhà.

Trong tâm tình đó, trước thềm Năm Mới Giáp Ngọ 2014, Ban Thường Vụ Hội Đồng Giám Mục Việt Nam kính chúc quý đức hồng y, quý đức cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý anh chị em giáo dân, trong và ngoài nước, một năm mới đầy tràn niềm vui và hi vọng, thịnh vượng và hạnh phúc chân thật và vững bền của Chúa Xuân Vĩnh Cửu.

Tp. HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2014

+ Khưu

GM. Phêrô Nguyễn Văn Khâm
Phó TTK. HDGMVN

TGM. Phaolô Bùi Văn Đọc
Chủ tịch HDGMVN

¹ Đức GH Phanxicô, *Thư Mùa Chay 2014*, 26/12/2013.

Đức Thánh Cha tiếp kiến Toà Thượng thẩm Rota

WHĐ (25.01.2014) – “Các thẩm phán và nhân viên Toà Thượng thẩm Rota thân mến... sứ vụ của anh em là sứ vụ đặc biệt phụng sự Thiên Chúa Tình yêu, Đấng ở gần bên mọi người. Khi anh em thực thi trách nhiệm pháp lý của mình, xin đừng quên rằng anh em là những mục tử! Đằng sau

mỗi lời thỉnh cầu, mỗi chức vụ, mỗi trường hợp, là những con người tìm kiếm công lý”.

Trên đây là lời ngỏ của Đức Thánh Cha Phanxicô với các giám chức, nhân viên và cộng sự viên của Toà

(xem tiếp trang 2)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Cha mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Simêon vừa nói về Người. Ông Simêon chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Maria, mẹ của Hài Nhi: “Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên có cho nhiều người Ítraen phải vấp ngã hay được chỗi dậy. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng còn chính bà, thì một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà, ngộ hầu những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người phải lộ ra.”

Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là Anna, con ông Ponuen, thuộc chi tộc Ase. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm, rồi ở góa, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ gặp ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giêrusalem.

Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là Nadarét, miền Galilê. Còn Hài Nhi, ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.

SUY NIỆM

“Thứ bốn thì ngắm, Đức Bà dâng Chúa Giêsu trong đền thánh, ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.” Đức Mẹ đã muốn giữ Luật Chúa một cách nghiêm chỉnh. Luật trong sách Lêvi (12, 2-8) đòi buộc người mẹ 40 ngày sau khi sinh con trai phải lên đền thờ để được thanh tẩy và phải dâng lễ vật nữa. Nếu không đủ khả năng dâng một con chiên và một bồ câu non thì phải dâng một cặp bồ câu non hay một đôi chim gáy. Ngày nay chúng ta không thể hiểu tại sao Đức Mẹ phải dâng lễ tạ tội và phải được thanh tẩy sau khi sinh Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa. Tại sao việc sinh nở lại bị coi là ô uế? Dù sao Mẹ Đấng Cứu Thế đã vâng theo Luật dạy.

Hơn nữa, cùng với thánh Giuse, Mẹ đã dâng Con cho Chúa trong đền thờ. Điều này Luật không buộc, nhưng Mẹ đã làm vì lòng sốt sắng. Thật ra để chuộc lại con trai đầu lòng, chỉ cần trả cho tư tế gần 60 gam bạc (Ds 18,

(xem tiếp trang 3)

Toà Thánh tổ chức hội thảo về truyền thông dành cho các giám mục

WHĐ (29.01.2014) – 35 giám mục thuộc Trung Mỹ và vùng Caribê sẽ tham dự một Hội thảo về truyền thông diễn ra tại Havana, Cuba vào tháng Hai 2014.

Hội thảo kéo dài bốn ngày do Hội đồng Toà Thánh về Truyền thông xã hội tổ chức, nhằm giúp các giám mục đẩy mạnh chiến lược truyền thông tại giáo phận của các ngài.

Đức Tổng giám mục Claudio Maria Celli, Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh về Truyền thông Xã hội cho biết: “Ngày nay, mọi hoạt động của Giáo hội đều gắn với truyền thông. Điều này rất quan trọng. Trong 4 ngày hội thảo, các tham dự viên sẽ thảo luận kỹ lưỡng các đề tài: truyền thông ngày nay có ý nghĩa gì, truyền thông cách nào và truyền thông cái gì”.

Hội thảo sẽ dựa trên Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội của Đức Thánh Cha Phanxicô mới công bố. Trong sứ điệp này, Đức Thánh



Cha mời gọi các tín hữu bước ra để gặp gỡ mọi người, và kiến tạo những cuộc “gặp gỡ đích thực”. Ngài cũng kêu gọi họ trở thành các “chứng nhân Kitô giáo” trong thế giới kỹ thuật số.

Theo Đức Tổng giám mục Celli, cả các giám mục cũng phải tham gia vào vai trò này, chứ không chỉ là các tín hữu.

Đức Tổng giám mục Celli nói: “Chúng ta biết rằng mình được kêu gọi để trở nên chứng nhân về những gì chúng ta đang có. Thế nên đây không phải là vấn đề kỹ thuật mà là chiều

(xem tiếp trang 4)

Đức Thánh Cha tiếp kiến Toà Thượng thẩm Rota

Thượng thẩm Rota trong buổi tiếp kiến ngày hôm qua 24-01-2014, nhân dịp khai mạc năm tư pháp mới của Giáo hội. Đây là lần đầu tiên Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp Toà Thượng thẩm Rota từ khi ngài được bầu làm giáo hoàng. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng “chiều kích pháp lý và chiều kích mục vụ của thừa tác vụ của Giáo hội không đối nghịch nhau, vì cả hai đều góp phần thực hiện các mục tiêu và sự thống nhất trong hành động của Giáo hội”.

“Hoạt động tư pháp của Giáo hội, vốn mang hình thức phục vụ sự thật trong công lý, có một ý nghĩa mục vụ sâu xa, vì hoạt động ấy nhằm mưu cầu thiện ích cho các tín hữu và xây dựng cộng đoàn Kitô giáo. ... Hơn nữa, các thẩm phán thân mến, qua sứ vụ cụ thể của mình, anh em đem lại phần đóng góp chuyên môn trước những vấn đề mục vụ mới nảy sinh”.

Đức Thánh Cha tiếp tục nói đến những đặc tính thiết yếu của vị thẩm phán của Giáo hội về các mặt: con người, tư pháp và mục vụ.

Về mặt con người, vị thẩm phán phải là “người có nhân cách trưởng thành, thể hiện qua cách phán đoán bình thản, không bị ảnh hưởng bởi những quan điểm cá nhân. Nhân cách trưởng thành cũng bao hàm khả năng

biết được tâm thức và nguyện vọng chính đáng của cộng đoàn mà vị thẩm phán phục vụ. Như thế, thẩm phán sẽ thực thi một hình thức công lý không phải thuần tính pháp lý hay trừu tượng, nhưng thích nghi với nhu cầu thực tế”.

Về mặt pháp lý, ngoài các điều kiện tiên quyết về giáo luật và thần học, khi thực thi sứ vụ, vị thẩm phán phải tỏ ra “chuyên môn trong pháp luật, khách quan trong phán đoán và công bằng, phán đoán cách điềm tĩnh và không thiên vị. Hơn nữa, trong công việc của mình, vị thẩm phán phải được hướng dẫn bởi mục đích bảo vệ sự thật, tôn trọng luật pháp, không coi nhẹ nét tế nhị và tình người của vị mục tử các linh hồn.

Cuối cùng, về mặt mục vụ, để bày tỏ sự chăm sóc mục vụ của Đức giáo hoàng và các giám mục, đòi hỏi vị thẩm phán không chỉ tỏ ra có năng lực đã được chứng thực, mà còn phải có tinh thần phục vụ thật sự. Thẩm phán là dây tợ của công lý, được kêu gọi xử lý và xét xử tình trạng của các tín hữu đến với họ với niềm tin tưởng, theo gương Vị Mục Tử Nhân Lành chăm sóc con chiên mang thương tích. Vì thế, vị thẩm phán được đức bác ái mục vụ thôi thúc; đức bác ái mà Thiên Chúa đã rót vào lòng chúng ta... đức bác ái là linh hồn của vai trò của vị thẩm phán trong Giáo Hội. ■

Tổng thống Pháp François Hollande yết kiến Đức Thánh Cha Phanxicô

WHD (25.01.2014) – Sáng 24-01, tại Vatican, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến ông François Hollande, Tổng thống nước Cộng hòa Pháp. Phòng báo chí Tòa Thánh đã ra thông cáo báo chí, cho biết nội dung buổi tiếp kiến:

“Trong cuộc hội đàm thân mật, Đức Thánh Cha và Tổng thống Cộng hòa Pháp đã đề cập sự đóng góp của tôn giáo cho công ích. Nhắc lại những mối quan hệ tốt đẹp giữa nước Pháp và Tòa Thánh, hai vị tái khẳng định sự cam kết cùng nhau duy trì việc đối thoại thường xuyên giữa Nhà nước và Giáo hội, tiến hành việc hợp tác mang tính xây dựng trong những vấn đề liên quan đến lợi ích chung. Trong bối cảnh bảo vệ và cổ võ phẩm giá con người, hai bên đã xem xét một số lập trường hiện nay về các vấn đề như: gia đình, đạo đức sinh học, tôn trọng các cộng đồng tôn giáo và bảo vệ các nơi thờ phượng. Tiếp đến hai vị đề cập đến những vấn đề trên thế giới như: nghèo đói và phát triển, di dân và môi trường, đặc biệt về những cuộc xung đột tại Trung Đông và tại một số nước châu Phi. Hai vị bày tỏ mong ước các quốc gia này sớm khôi phục việc cùng nhau chung sống hòa bình thông qua đối thoại và đón nhận sự tham gia của mọi thành phần trong xã hội, trong tinh thần tôn trọng quyền lợi của mọi người, nhất là của các sắc tộc và tôn giáo thiểu số”.

Sau cuộc yết kiến Đức Thánh Cha, Tổng thống François Hollande đã hội đàm với Đức Tổng giám mục Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, và Đức Tổng giám mục Dominique Mamberti, Thư ký Quốc vụ khanh phụ trách Quan hệ với các quốc gia (Bộ trưởng Ngoại giao).

Đây là chuyến viếng thăm Tòa Thánh lần đầu tiên của Tổng thống François Hollande sau một năm rưỡi đảm nhận chức vụ. Lần viếng thăm Tòa Thánh gần đây nhất của một vị Tổng thống Pháp diễn ra vào tháng Mười 2010, với cuộc yết kiến Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI của Tổng thống Nicolas Sarkozy.

Đài phát thanh RFI của Pháp (chương trình tiếng Việt), ngày 24-01 đưa tin về cuộc yết kiến Đức Thánh Cha Phanxicô của Tổng thống François Hollande:

“Là người chủ trương hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính và trợ tử, hai vấn đề vẫn khiến Giáo hội bất bình,

Tổng thống Hollande đã xin gặp Giáo hoàng, một nhân vật có uy tín rất lớn, đóng vai trò mà theo ông sẽ rất hữu ích trong việc giải quyết khủng hoảng Syria và xung đột Israel-Pal-estine.

Theo lời một trong những cố vấn của ông, qua chuyến đi Vatican, Tổng thống Hollande cũng muốn gửi một



thông điệp “đối thoại” đến cộng đồng Công giáo Pháp, mà đa số không ủng hộ ông trong bối cảnh nước Pháp sắp bầu cử hội đồng thành phố và Nghị viện châu Âu.

Kể từ khi lên cầm quyền đến nay, Tổng thống Hollande đã thi hành nhiều chính sách gây bất bình trong giới Công giáo. Luật về hôn nhân đồng tính, ban hành tháng 05/2013, đã khiến hàng trăm ngàn người biểu tình phản đối. Gần đây, những điều khoản luật mới, thuận lợi hơn cho quyền phá thai, càng gây thêm căng thẳng với Giáo hội Pháp. Dự luật về trợ tử cho những bệnh nhân vô phương cứu chữa và một số cải tổ khác cũng gặp chống đối từ nhiều tín đồ Công giáo.

Tuy theo điện Elysée, những hồ sơ xã hội nói trên không phải là trọng tâm cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Pháp với Đức Giáo hoàng Phanxicô, nhưng Vatican trước đó đã chỉ trích những dự luật của chính phủ Pháp”.

Đài phát thanh Vatican (chương trình tiếng Pháp) đưa tin về cuộc họp báo của Tổng thống François Hollande vào buổi trưa cùng ngày tại Trung tâm Văn hóa Pháp Saint-Louis ở Roma:

“Tổng thống François Hollande đã thuật lại với báo giới về các đề tài đã được nêu ra trong cuộc yết kiến Đức giáo hoàng. Những đề tài được cả hai bên đồng quan điểm như khôi phục hòa bình ở Trung Phi hoặc bảo vệ môi trường, nhưng cũng có những vấn đề chưa đồng quan điểm. Tổng thống Pháp đã đề nghị Tòa Thánh

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

15-16). Mẹ sung sướng đem Con lên đền thờ dâng cho Thiên Chúa vì hơn ai hết Mẹ biết rằng Hài Nhi Giêsu này là quà tặng Chúa ban cho mình. Dâng Con là nhìn nhận Con mình mãi mãi thuộc trọn về Chúa, ở với Chúa và làm việc cho Chúa suốt đời, dù mình đã chuộc Con về bằng một số bạc được ấn định theo Luật dạy. Bài Tin Mừng hôm nay có 4 lần nói đến “Luật” (cc.23.24.27.39). Về việc giữ Luật, Đức Maria đã không đòi một ngoại lệ hay đặc ân nào.

Hãy nhìn ngắm Thánh Gia lên đền thờ. Một đôi vợ chồng nghèo bồng một đứa con còn rất nhỏ. Ai có thể nhận ra đứa bé này là Đấng Kitô, là ơn cứu độ cho muôn dân? Đó là cụ Simêon, một người đạo hạnh, luôn mong chờ điều Chúa hứa. Hơn nữa cụ là người có Thánh Thần hằng ngự trên (c.25), người được Thánh Thần linh báo (c. 26), và thúc đẩy lên đền thờ (c. 27). Chính Thánh Thần làm cụ nhận ra điều mắt thường không thấy, Và cụ sung sướng, mãn nguyện bồng Hài Nhi trên tay. Cụ bà ngôn sứ Anna cũng nhận ra Đấng Cứu chuộc đến với mình. Cụ là người đạo đức, ăn chay cầu nguyện, đêm ngày thờ phượng Thiên Chúa. Cụ bà Anna đã công khai giới thiệu Hài Nhi cho những người chung quanh.

Để gặp được Chúa trong đời thường, chúng ta cần có lòng mong ngóng, cần sống đời sống đẹp lòng Chúa và cần được Thánh Thần mách bảo.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa,
xin nhận lấy trọn cả tự do, trí
nhớ, trí hiểu,
và trọn cả ý muốn của con,
cùng hết thấy những gì con có,
và những gì thuộc về con.

Mọi sự ấy, Chúa đã ban cho con,
lạy Chúa, nay con xin dâng lại cho
Chúa.

Tất cả là của Chúa,
xin Chúa sử dụng hoàn toàn theo
ý Chúa.

Chỉ xin ban cho con lòng mến
Chúa và ân sủng.
Được như thế, con hoàn toàn mãn
nguyện. Amen. ■

(Kinh dâng hiến của thánh I-Nhã)

Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ

Giới thiệu Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân Ngày Thế giới truyền thông xã hội lần thứ 48

WHĐ (25.01.2014) – “Truyền thông phục vụ một nền văn hoá gặp gỡ đích thực” là chủ đề Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân Ngày Thế giới truyền thông xã hội lần thứ 48, ngày cử hành trên bình diện Giáo hội toàn cầu duy nhất được Công đồng Vatican II thiết lập qua sắc lệnh *Inter Mirifica* (1963). Ngày này được tổ chức hằng năm vào Chúa nhật trước lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (năm nay nhằm ngày 01 tháng Sáu). Cũng theo thông lệ, Sứ điệp được Đức Thánh Cha ký ngày 24-01, ngày lễ kính Thánh Phanxicô Salêsiô, bốn mạng các nhà truyền thông.

Toà Thánh tổ chức hội thảo...

kích nhân sinh của truyền thông, nhằm giúp các giám mục trở nên những con người thực sự đáng tin khi đối thoại với người khác”.

Ngài nói Hội thảo sẽ giúp các giám mục khám phá ra rằng nhiệm vụ của truyền thông không chỉ là thông truyền các sứ điệp, mà còn là xây dựng các cuộc đối thoại, cũng như nền văn hóa chia sẻ, và làm cho cộng đồng được lớn lên.

Đức Tổng giám mục Celli nói thêm rằng lợi ích lớn nhất là đến với với những người đang đau khổ và giúp đỡ họ. Như bất kỳ người mẹ nào khác, Giáo hội phải bảo vệ và giúp đỡ họ. ■

(Theo RomeReports)

Tổng thống Pháp François Hollande...

chấp nhận liên minh Syria, nhằm ủng hộ sự chuyển tiếp về chính trị tại Syria. Vấn đề phá thai, an tử, hôn nhân đồng tính. Dường như không một vấn đề nào lại đã không được đặt ra, nhưng “những vấn đề nặng nề nhất” sẽ được bàn thảo vào mùa xuân khi Thủ tướng (ông Jean-Marc Ayrault) gặp các chức trách tôn giáo. Tổng thống François Hollande nói: ‘Tính thế tục đã mở ra cuộc thảo luận’. Ông cũng cho biết lý do chuyến viếng thăm Toà Thánh: ‘Nhằm bày tỏ sự trân trọng của nhân dân Pháp đối với sứ điệp của Đức Thánh Cha về hoà bình, sự liên đới và công lý’. Tổng thống François Hollande đã ca ngợi những tháng đầu tiên của triều đại giáo hoàng Phanxicô là “rạng ngời sự giản dị”. ■

Trong Sứ điệp Ngày Truyền thông thế giới năm nay, Đức Thánh Cha Phanxicô nói về tầm quan trọng của việc kiến tạo một nền văn hóa gặp gỡ; ngài nhấn mạnh đến việc truyền thông phải luôn giúp chúng ta đi ra để gặp gỡ người khác.



“Một nền văn hóa gặp gỡ đòi hỏi chúng ta không chỉ sẵn sàng cho đi, nhưng còn là đón nhận” và “Các phương tiện truyền thông có thể giúp chúng ta rất nhiều trong lĩnh vực này, đặc biệt là ngày nay, khi các mạng lưới liên lạc của con người đã đạt được những tiến bộ chưa từng thấy”.

Trong buổi họp báo công bố Sứ điệp vào ngày 23-01, Đức Tổng giám mục Claudio Maria Celli, Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh về Truyền thông Xã hội, nhận định rằng Sứ điệp mang đậm “phong cách Phanxicô”.

Mở đầu, Đức Thánh Cha nói rằng mặc dù chúng ta đang sống trong một thế giới ngày càng “nhỏ bé hơn”, một thế giới mà “những phát triển về giao thông và công nghệ truyền thông đang làm cho chúng ta xích lại gần nhau và gắn kết với nhau hơn” nhưng “vẫn còn những chia rẽ, có khi rất trầm trọng”.

“Trên bình diện toàn cầu, chúng ta thấy khoảng cách đáng hổ thẹn giữa sự xa xỉ của người giàu và cảnh cơ cực của người nghèo... Thế giới chúng ta đang phải chịu đựng nhiều hình thức loại trừ, gạt ra bên lề và nghèo đói”.

“Truyền thông có thể giúp chúng ta cảm thấy gần gũi nhau hơn, đặc biệt là internet đem lại những khả năng lớn lao cho gặp gỡ và liên đới”, đó là “món quà của Thiên Chúa”.

Tuy nhiên, khi suy tư về một số thách đố mà lĩnh vực truyền thông phải đối mặt, Đức Thánh Cha nói rằng “tốc độ thông tin vượt quá khả năng suy tư và nhận định của chúng ta, và không giúp chúng ta tự diễn đạt cách quân bình và đúng đắn”.

Mặc dù trên mạng có rất nhiều ý kiến có thể hữu ích, nhưng Đức

Thánh Cha cảnh báo rằng những ý kiến ấy cũng có thể khiến mọi người “giam mình” sau bức tường thông tin vốn chỉ củng cố “những mong muốn và ý tưởng của riêng mình”.

Đức Thánh Cha nêu câu hỏi “Làm thế nào để truyền thông có thể phục vụ một nền văn hóa gặp gỡ đích thực?” và ngài cho biết, câu trả lời có thể tìm thấy trong Phúc Âm khi Chúa Giêsu nói rằng mọi người đều là người thân cận của chúng ta, với dụ ngôn người Samaritanô nhân hậu.

Người Samaritanô không chỉ đến gần người mà ông gặp trên đường đi, nhưng còn nhận trách nhiệm chăm sóc người ấy. Qua hình ảnh này, Chúa Giêsu khiến chúng ta không còn nhìn người khác như một người giống mình, nhưng làm cho mình nên giống như người khác.

“Hễ khi nào truyền thông chủ yếu nhắm đến việc cổ võ tiêu thụ hoặc thao túng người khác, là chúng ta đang áp dụng một hình thức tấn công bạo lực giống như người đàn ông trong câu chuyện dụ ngôn phải gánh chịu. Chúng ta không thể sống tách biệt, đóng cửa lòng mình”.

Trích dẫn Sứ điệp Truyền thông năm ngoái của Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI, Đức Thánh Cha Phanxicô lặp lại: “Chúng ta Kitô giáo hiệu quả không phải là cứ dội bom mọi người bằng những sứ điệp đạo đức, nhưng là mong muốn tự hiến cho tha nhân qua việc lấy sự kiên nhẫn và lòng tôn trọng tham dự vào những vấn nạn và hoài nghi của họ trên con đường kiếm tìm chân lý và ý nghĩa đời người”.

Kết thúc Sứ điệp, Đức Thánh Cha cầu mong cho hình ảnh của người Samaritanô nhân hậu là một nguồn cảm hứng cho tất cả mọi người trong lĩnh vực truyền thông. Và ngài khích lệ: “Chúng ta hãy mạnh dạn trở thành công dân của thế giới kỹ thuật số. Giáo hội cần quan tâm đến và hiện diện trong thế giới truyền thông, để đối thoại với con người ngày nay và giúp họ gặp gỡ Chúa Kitô”.

Trước “cuộc cách mạng diễn ra trong lĩnh vực truyền thông và trong công nghệ tin học – một thách đố lớn lao và đầy lý thú” này, Đức Thánh Cha cầu chúc: “Mong sao chúng ta đáp ứng thách đố ấy bằng nghị lực mới mẻ và đầy sáng tạo khi tìm cách thông truyền vẻ đẹp của Thiên Chúa cho tha nhân”. ■